



Folketingets Skatteudvalg
Christiansborg

20. maj 2016

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 412 (Alm. del) af 28. april 2016 stillet efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S)

Spørgsmål

Vil ministeren be- eller afkræfte, at velstanden generelt er højere i lande, hvor de offentlige og samlede sociale udgifter er høje?

Svar

Der er overordnet en tendens til, at OECD-lande med et relativt højt velstandsniveau (BNP/BNI pr. indbygger) og højt produktivetsniveau (BNP pr. arbejdstime) har et relativt højt udgiftsniveau for offentlige sociale udgifter og samlede sociale udgifter. Der er en vis korrelation mellem velstand/produktivitet og sociale udgifter, *jf. Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 408-411 af 28. april 2016.*

Men det kan ikke konkluderes, at relativt høje offentlige sociale udgifter/samlede sociale udgifter medfører et relativt højt velstandsniveau/produktivetsniveau blot ved at betragte den observerede korrelation. Ligeledes kan det heller ikke omvendt konkluderes, at høj velstand/produktivitet fører til høje sociale udgifter. Den positive korrelation siger således ikke noget om den kausale sammenhæng, altså hvilke årsagssammenhænge der har ført til den observerede korrelation.

De historiske udviklingsforløb i de mest velstående lande peger på, at niveauet for de samlede sociale udgifter (inkl. sundhedsudgifter) er steget i takt med stigende velstand, men ikke at disse lande på forhånd havde et højt niveau for de samlede sociale udgifter.

For at illustrere den forsigtighed, der bør udvises i fortolkningen af tværsnitanalyser, er der i *figur 1* vist sammenhængen mellem offentlige sociale udgifter i pct. af BNP i de seneste ti år og den gennemsnitlige vækst i BNP pr. indbygger i de seneste ti år på tværs af OECD-landene. Trods den observerede korrelation mellem et relativt højt niveau for offentlige sociale udgifter og relativt lav økonomisk vækst pr. indbygger kan man således ikke konkludere, at høje offentlige sociale udgifter fører til lav økonomisk vækst.

Figur 1**Gennemsnitlig offentlige sociale udgifter (brutto) og vækst i bruttonationalproduktet de seneste 10 år**

Kilde: OECD.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Finansminister